

Försvar och förlöjligande

”Den som kritiserar miljöpartiet bör hålla de övriga partiernas brister och försummelse i minnet. Det nya partiet har bildats därför att de som hittills svarat för politiken saknar genomtänkta svar på viktiga framtidsfrågor. Hur klarar vi energiförsörjningen på ett miljösvarigt sätt med minskat oljeberoende och utan kärnkraft? Kan Sverige, som ett undantag bland industriländerna, ge sysselsättning åt alla i en tid av robotisering och datorisering? Miljöpartiet ger sig i kast med svåra problem och bör inte slås ner i skorna därför att det inte kan ge besked om allt i dagspolitiken.”

**Dagens Nyheters huvudledare (signerad Svante Nycander)
försvarar det nya partiet den 29 juli 1982.**

”De gröna står härnäst i tur att göra bort sig inför landets maskmedia. Alltför länge har dom fått sprida ogräsliga frön utan minsta uppmärksamhet! Tyvärr hjälpte det inte. Varhelst en maskros hädanefter sticker upp sitt gula tryne bör han därför klippas till. Dom Gröna lär ju inte ens veta vilket block dom ska stå på. Ändå vill dom ha TV-tid och partistöd som dom stora pojkar! Såna bör inte släppas över bron till Helgeandsholmen.

Där i Karlskoga kan man hoppas på nya smaskiga personstrider, rent av schlaug under bältet kanske. Redan valet av Karlskoga som kongresstad vittnar för övrigt om dåligt omdöme. Ett litet uppstickarparti som inte ens vill ha kvar vår demokratiskt kontrollerade vapenexport kan inte räkna på brett stöd precis bland boförsarna.”

**Dagens Nyheters ledarsida igen. Den 30 maj 1987, under
vinjetten Friskyttan.**