



Interpellation till Regionrådet Karin Sundin

Varför så lite hemdialys i vårt län?

Patienter som behöver dialysbehandling får stora störningar i sitt vardagsliv. Här finns olika sätt att möta dessa i olika delar av landet. I vårt län har vi etablerat dialysavdelningar på alla tre sjukhusen vilket är bra och till vissa delar anpassat så att de som har stor vana kan sköta sin dialys mycket för egen hand när de väl kommit till sjukhuset, på tider som de själva väljer.

Ändå finns mycket att vinna för individen på att kunna göra dialysen i sitt eget hem, du slipper i vissa fall långa resor tre gånger i veckan. Du har större möjlighet att kombinera dialysen med förvärvsarbete eller sociala aktiviteter. För oss som vårdgivare slipper vi stå för resekostnaderna och kan hålla nere antalet behandlingar inne på sjukhusen.

Vi vet att alla patienter inte kan klara av att sköta egen dialys men det finns ändå en stor grupp som skulle kunna göra det men inte får möjlighet idag.

När medel anslogs för att starta verksamheten i Lindesberg så var ett politiskt önskemål att samtidigt välja utrustningar som öppnade upp för mer hemdialys, något som inte verkar ha slagit igenom när nya jämförelser av länens sätt att möta behoven presenterades i veckan. Örebro placerar sig långt ned på listan då vi bara lyckats ge 20% av våra patienter hemdialys under 2019 medan vårt grannlän Gävleborg nästan ger varannan patient hemdialys. Sju län i landet klarar av att ge 30% eller mer dialys i hemmet medan vi ligger i nedersta skiktet med bara två län som har sämre siffror.

Jag ställer därför följande frågor till Karin

1. Har vår organisation större utmaningar än andra län i Sverige?
2. På vilket sätt jobbar den politiska ledningen för att förbättra situationen för njursjuka patienter?:

Mats Gunnarsson (MP)